

Geschiedenis kinderboerderij SKIK

Apetrots op Educatieve kinderboerderij SKIK in Hoogkarspel.

Het is 23 december, een koude winteravond in 2003... Een groep enthousiastelingen komt voor het eerst bijeen om te broeden op een ambitieus plan! In de groene gemeente Drechterland werd het tijd voor een educatieve kinderboerderij, vonden zij! De plek was snel duidelijk. De leegstaande schuur van de familie Reus en de groenstrook aan de Zanglijster, tegenover de nieuwe brede school 'Het Reigersnest' waarin 2 scholen, een peuterspeelzaal en Stichting Elan waren gevestigd...zou dé ideale plek zijn.

De gemeente gaf na veel overleg groen licht en met vereende kracht van enorm veel kinderen en volwassenen, is de Educatieve Kinderboerderij SKIK tot stand gekomen. Sponsors, acties, subsidies, giften, man-én vrouwkracht, vakmanschap en héél véél doorzettingsvermogen, zorgden voor enthousiasme in heel Hoogkarspel! De plannen werden steeds grootser en mooier en enige maanden vóór de officiële opening op 22-23 augustus 2009, kreeg kinderboerderij SKIK als kroon op al haar werk, de landelijke Kern met Pit-prijs aangeboden in het provinciehuis in Haarlem. Wat een geweldige opsteker en wat waren we trots op het resultaat! Ambitieus als we waren zouden we ons gaan onderscheiden van andere kinderboerderijen en ons zo uniek maken. Alleen zeldzame huisdierrassen en de oorspronkelijke soorten die in Nederland thuis horen zouden we toelaten en natuurlijk wat kleine meer vertrouwde huisdieren in de schuur. Ook wilden we de dieren ruimte geven en beleid voeren op het aantal dieren dat per jaar in SKIK geboren zou worden. Heel belangrijk vonden we het opvoeden van kinderen en volwassenen richting het verzorgen van dieren. Geen brood over het hek, niet doorlopend voeren maar vaste voertijden en het juiste gezonde voer voor elk dier. Dit zou veel ziektes en daarmee dierenartskosten kunnen besparen! Na de bouw begon dus pas het échte werk. Wie gaat de dieren verzorgen? Met de jaarlijkse subsidie vanuit de gemeente en het geld vanuit ons eigen adoptiebeleid konden we geen betaalde beheerder aantrekken. Nee, we zouden het samen gaan doen. De expertise was er, we konden terugvallen op ervaren diervverzorgers. Samen zouden we de kar gaan trekken! En dat is gelukt! En hoe!

Verschillende groepen zijn op dit moment verantwoordelijk voor een afgebakende taak. De diervverzorgers 's morgens (vooral gepensioneerde mannen), de diervverzorgers 's middags die een groepje kinderen begeleiden en zo de dieren en boerderij verzorgen, de tuinploeg, de bouw-en onderhoudsploeg, de schilders etc... Bijna elke morgen zijn er ook mensen met een beperking aan het werk. Zij vinden er wekelijks een warme stal waar zij een zinvolle taak hebben en veel gezelligheid met elkaar beleven! Educatieve kinderboerderij gaat op dit moment ook voor Duurzaamheid. Zonnepanelen liggen al op het dak, Wecycle is al ingeburgerd en we hebben ook de weloverwogen keuze gemaakt om Fairtradeproducten te gebruiken in SKIK. Ook geven we duurzaamheidslessen en brengen het belang van Fairtrade onder de aandacht van de bovenbouwleerlingen. Een goed afsluitbare pui met dubbele beglazing is recent gerealiseerd. Hierdoor zijn de stookkosten omlaag gebracht en kunnen we nog meer gebruik maken van de grote schuur voor velerlei doeleinden. We zijn als kinderboerderij een plek waarin we kinderen kunnen laten zien dat we zuinig met onze kostbare aarde moeten omgaan en willen een voorbeeldfunctie zijn voor onze bezoekers, jong én oud. We zijn heel blij met de steun vanuit de gemeente en het Coöperatiefonds van de Rabobank om onze plannen te realiseren. Kinderboerderij SKIK werkt samen met de Heemtuin en de Hengelsportvereniging 'Klokkewiel' in Hoogkarspel. De activiteiten in SKIK zijn onbeperkt. Excursies, lessen, vrijwilligersbijeenkomsten, lezingen, vergaderingen, cursussen, kerstvieringen, verjaardagspartijtjes, dierendag, schaapscheren, gezamenlijk koffiedrinken, kinderboerdijweekend, de Paashaas, theater etc... kortom een unieke kinderboerderij met vele mogelijkheden waar we dagelijks nog steeds heel trots op zijn. Bent u nog nooit geweest, kom dan gerust eens langs en geniet net als wij van een prachtig onderhouden kinderboerderij! Op de website kunt u zien wanneer we open zijn! De vele medewerkers willen u heel graag rondleiden en neem uw kinderen (of kleinkinderen) vooral mee. Zij zullen smullen. Elk jaar krijgen de schapen en geiten weer jongen en komen er ook twee zeldzame brandrode rundkalveren een tijdje in SKIK logeren. De eerste lezing voor volwassenen heeft op 19 januari 2015 in een verwarmde boerderij plaatsgevonden. Een varkenshok waarin we een zeldzaam ras zullen tonen, staat nog op ons verlanglijstje en voor een gehandicaptenschommel zijn we aan het sparen.

U snapt...we zijn nog steeds apetrots op dit mooie unieke stukje Hoogkarspel aan de Zanglijster 15 in Hoogkarspel. U bent van harte welkom!

Karin Braakman - maart 2015 – www.kinderboerderijskik.nl